

DE NIEUWSBRIEF

1/2023

“De Nieuwsbrief” verschijnt sporadisch vanaf 2013. Aan ieder lid van onze club wordt dit clubblad uitgedeeld.

De bedoeling van deze brief is om alle leden (met of zonder computer) zoveel mogelijk te informeren over het reilen en zeilen van de club en de wandelfederatie “Wandelsport Vlaanderen”. Ook jij kan meehelpen aan deze “Nieuwsbrief”, want elk bericht van jullie is welkom. Schrijf een paar leuke wandelanekdotes, vreemde voorvallen, een melding van een geboorte, huwelijk, jubileum een overlijden....

Het hoeven geen ellelange teksten te zijn. Twee zinnnetjes of een foto is al voldoende om iedereen op de hoogte te brengen van het gebeuren.

Het jaar 2022 heeft ons verlaten, zo vlug gaat de tijd. Wanneer u deze ‘Nieuwsbrief’ in de bus krijgt, zijn we al enkele maanden in 2023. Dat betekent dat onze club volop bezig is om de volgende uitdagingen en organisaties op punt te zetten.

Onze voorbije activiteiten namelijk de Algemene Vergadering , de welkomwandeling met pannenkoeken, waren zoals steeds voltreffers. De sfeer zat goed, we konden bijpraten bij een natje en een droogje en we zagen mekaar nog eens allemaal terug.

We zijn allemaal wel van dezelfde club, maar wandelen blijft tenslotte toch min of meer een individuele sport. Het zijn naar mijn bescheiden mening de activiteiten zoals busreizen, clubvakantie 's, weekendjes, medewerkers + medewerkers etentje, zomerwandelingen, voorjaars- en najaar wandelingen die het

cement zijn van onze club. Misschien hierbij een warme oproep aan de leden die aan zulke activiteiten nog niet hebben deelgenomen, om ook eens de stap te zetten en deel te nemen. Wij zien er echt naar uit.

Desondanks drie moeilijke jaren die alle clubs achter de rug hebben door ‘Corona’ en de vele wandelaars die in hun luie zetel verzeild waren geraakt, komt nu toch de ‘wandelkriebel’ stilaan terug op gang. Iedereen tracht naar de gewone wandeltochten en de bus uitstappen. Daarom waren we heel blij met de talrijke opkomst tijdens onze ‘Algemene vergadering + ledenhernieuwing’ in december 2022.

257 Parkvrienden hernieuwde hun lidkaart voor 2023 (een lichte daling tegenover 2022) maar we mochten al terug 17 nieuwe leden verwelkomen in onze club.



Tijdens deze Algemene vergadering kreeg iedereen een 'Evenementenkalender'.

Deze kalender schrijft u de belangrijkste datums voor, waarop de club hun evenementen inricht.

Deze kalender is als volgt AANGEPAST:

Zondag 08 januari: Gezamenlijke 'Welkom wandeling' + gratis pannenkoeken voor alle leden. Niet-leden betalen € 5,-

Zaterdag 18 maart: Pellepatat-kermis 'Zaal St. Maarten'.

Zondag 16 april: Bus uitstap Ophoven (Limburg).

Zondag 30 april: Bus uitstap Oud-Turnhout (Antwerpen)

Zaterdag 6 mei: Bus/Daguitstap met de 'Killemeutel' naar 'Het Zwin' Knokke.

Zondag 14 mei: Airportwandeling 'Nothegemhoeve' Nossegem

Zaterdag 10 juni: Petanquewedstrijd Parkvrienden << Petanqueclub Cité.

Zaterdag 29 juli: Bus uitstap Wandelend Paal Tessenderlo (Limburg)

Van Zondag 27 aug. tem 31 aug. Wandelvakantie Normandië

Zaterdag 16 september: Medewerkers etentje in 't Cuyperke te Zaventem

Zondag 17 september : Bus uitstap Natuurvrienden Deinze (O-VL)

Zondag 08 oktober: Herfstwandeling "Zaal Ons Huis" Sterrebeek.

Zondag 29 oktober: Bus uitstap Les Bott'in Esneux (Liège)

Zaterdag 25 november: Ledenfeest: Feestzaal 'De Venkel' Kortenberg.

Gratis wandelingen: Nog te bepalen

Traditiegetrouw zijn we 2023 binnengewandeld met onze:

'Welkom wandeling + gratis pannenkoeken' op zondag 8 januari 2023.

Het was dan ook leuk om iedereen na de drukke feestdagen terug te zien. De bijkomende kilo's van Kerst & Nieuwjaar moesten er terug afgewandeld worden. Er schreven zich maar liefst 106 Parkvrienden in. Op voorhand hadden Marc Derese (parcoursmeester) en William Blanckaert (Voorzitter) een mooie wandeling van 4 en 8 km uitgestippeld.



Pellepatat met pensen kermis: zaterdag 18 maart 2023

Bij iedere organisatie heeft een club medewerkers nodig. Zonder medewerkers kan een club niet blijven bestaan. Er was dan ook een grote opkomst aan helpers op maandag 27 februari 2023, tijdens de werkvergadering in de cafetaria van de zaal Sint Maarten.

Door het Bestuur werd besloten om leden die een ganse dag kwamen helpen 8,-€ te laten betalen voor hun menu, leden die een halve dag kwamen helpen betaalde maar 12,-€. (Eerlijkheid duurt het langst). Een gewone menu koste 16,-€ en de kaarten van 2,-€ waren aftrekbaar aan de kassa. Tombola op kaarten was voorzien.

Dit jaar lieten we i.p.v. 1.300 maar 1.000 kaarten drukken. Niet al onze leden kregen kaarten toegestuurd, dit om het risico niet te lopen met een te groot aantal kaarten (overschot) te blijven zitten. De meeste kaarten werden verstuurd naar de leden 'buiten Zaventem' wetende dat iedereen 'binnen Zaventem' geïnformeerd werd door flyers, affiches, de gemeenteberichten en de borden die in groot Zaventem werden omhoog gehangen. De verdeling van de kaarten nam Sonia Meylemans voor haar rekening. (die dat heel punctueel opschrijft en bijhoudt wie welke kaarten heeft gekregen).

Voor sommige medewerkers duurt de pellepatat-kermis vier dagen....donderdag het afhalen van het materiaal. Vrijdag het kuisen van de aardappelen, het klaarzetten van de zaal en de keuken. Heel wat vrijwilligers (40 PV's) waren paraat om mee te helpen en dat doet plezier.

Ook de dag zelf op zaterdag 18 maart, stond iedereen klaar om de eerste mensen te ontvangen. De toffe sfeer onder de medewerkers zat er al in. De laatste voorbereidingen in de zaal werden getroffen en in de keuken draaide iedereen op turbo.

S 'middags zat de zaal bomvol en iedereen kon genieten van pensen, spiering, kotelet of balletjes in tomatensaus. Ook s 'avonds toen we dachten dat het wat minder ging zijn, was de zaal weer volzet. Uiteindelijk aan het einde van de dag was alles (op enkele koteletten en wat saus na) uitverkocht. We hadden weer een groter aantal schotels verkocht dan vorig jaar. Onze pellepatat-kermis blijft groeien en heeft bekendheid verworven in groot Zaventem en omstreken. Toen s 'maandags alles terug in ons lokaal stond opgeruimd, gingen we moe maar zeer tevreden huiswaarts. Het zat er weer op voor dit jaar. Tenslotte is het al 23 jaar (-3 jaar Corona) dat wij ons eetfestijn organiseren. Dank aan iedereen die meegeholpen heeft en dank aan de mensen die komen eten zijn en die de club ieder jaar steunen.



Wijzigingen in het Bestuur

Door medische problemen heeft **Anne Famaye** moeten ontslag nemen in het Bestuur. Wij danken Anne heel hartelijk voor de jaren van haar medewerking. Fijn dat je er steeds was om ons te helpen zowel tijdens de Bestuursvergaderingen als op al onze organisaties. Wij wensen je nog het allerbeste toe en..... Blijf Altijd positief denken Anne.

Wij danken **Corinne Kiermeer** voor haar toetreding tot ons Bestuur. Zij was dadelijk akkoord om de taken van Ann (in de mate van het mogelijke) over te nemen. Wij heten Corinne van harte welkom.

Filmavond bij de vrienden van de Kille Meutel

Iedereen had via mail of brief een uitnodiging gekregen om naar de film voorstelling te komen bij de vogelvrienden van de Kille Meutel. Op vrijdag 10 maart in zaal de Maalderij te Sterrebeek konden we ook Parkvrienden welkom heten. De filmfragmenten en de lezing van Pim Niesten (natuurdocumentairemaker) was heel interessant.



Varia

Welkom aan de nieuwe leden: Michiels Viviane en Lisson Josse – Alain Moussoux en Erica Godts – Renata Wozincka – Renilda Vandervorst – Lily Maes – Marijke Muyltermans – Inge Demeyere.

Voor de wandelvakantie naar Normandië : zijn er nog maar 3 dubbele kamers vrij. Dus willen jullie nog inschrijven Wees er vlug bij. **Geen** singelkamers meer ter beschikking.

Binnenkort zijn de Parkvrienden op RINGtv – juiste datum volgt. We konden onze club eens in de kijker zetten.



Iedereen nog een fijn wandeljaar

