

DE NIEUWSBRIEF

4/2023

Hopelijk kunnen we nog lang genieten van dit zomerse weer, maar stilaan gaan we toch naar het einde van dit wandeljaar. Het laatste trimester van het huidig jaar heeft intussen zijn aanvang genomen. We hebben reeds onze eigen organisaties Pellepatat- Airportwandeling & Herfsttocht, achter de rug, dus nu nog ons ledenfeest, de Algemene vergadering en 2024 kan van start gaan

De komende maanden is het moment aangebroken om je lidmaatschap te vernieuwen. Doe dit tijdig en kom zeker naar de 'Algemene vergadering' op donderdag 19u30 in zaal Sint Maarten Veldeke 1 te Zaventem.

Wij konden al enkele nieuwe leden verwelkomen in onze club:

***- Geeraerts Hilde – Schwall Guillaume – Decaluwé Rita – Denolf Martine
Denolf Myriam – Gielis Michel – Helman Remiguisz***



Voor volgend jaar zal ons 'Bestuur' weer zorgen voor een mooi en interessant programma, zoals verschillende bus uitstappen, een wandelweekend & een gevarieerd wandelprogramma. We zullen elkaar de komende maanden weleens hier of daar tegenkomen. Wandelen is niet alleen een deugddoende bewegingsvorm maar ook een sociaal gebeuren. (Nieuwe voorstellen voor wandelingen/vakantie zijn altijd welkom).

Als we nog even terugblikken naar vorige maanden mogen we zeker onze sporadische wandeltocht op 13 september niet vergeten, onder leiding van Raymond De Leeuw. Met vlag en wimpel bevestigd aan de auto, het plan en adres in ons hand, zouden we vertrekken voor een 'curieuze-wandeling' naar een onbekende plaats. Het was mooi wandelweer en al gauw stonden we met 15 Parkvrienden aan de parking van het zwembad. Het plannetje bracht ons naar Brussel aan het 'Josafatpark'. Raymond en Eliane stonden ons daar op te wachten voor een wandeling van 5 km. Onderweg kregen we dan ook uitleg over monumenten en de liefdesbron. Na de gezellige wandeling mochten alle aanwezigen twee drankjes nuttigen. Onze kleine wandeling werd afsloten als een leuk onderonsje. De afwezigen hadden weer ongelijk.



'Liefdesbron'

Herfsttocht: zondag 8 oktober 2023

De dagen beginnen te korten, de kleuren van de natuur veranderen in snel tempo. De bladeren worden weggeblazen en hebben eens op de grond een unieke geur. De komende maanden kan jij terug genieten en je zintuigen volop gebruiken. Kijken, ruiken, voelen, het zijn de geneugten van het wandelen in deze tijd van het jaar. In deze mooie periode houden de Parkvrienden hun 'Herfsttocht'. Met de nasleep van 'Corona' nog in ons achterhoofd, had onze Voorzitter een minder goed gevoel voor de opkomst van de wandelaars. Bij vele clubs is het aantal wandelaars fors gedaald, minder leden en moeilijk om een goed functionerend Bestuur te vormen. Maar we hoopte op een 800tal wandelaars. De Parkvrienden zijn toch ook iedere zondag en overal met velen vertegenwoordigd.

D-Day zondag 8 oktober: Het zonnetje stond al vroeg aan de hemel. Het zou schitterend weer worden. 24° graden in dit tijdstip van het jaar, was een grote uitzondering. Vele Parkvrienden (46) stonden dan ook s 'morgens vroeg aan de deur van zaal 'Ons Huis' om een handje mee te helpen. Broodjes, pensen, taarten, werden geleverd en iedereen kon aan slag.

Daags voordien hadden John, Wilfried, Eric, Raymond onder leiding van Marc en William de parcours gaan pijlen. De 5 – 8 km bleven in Sterrebeek, maar vanaf de 12-16-18 en de 20 km liepen deze langs het Park van Tervuren met een rustpost in de cafetaria 'Diependaal' te Tervuren.

Het was pas 7u30 en de eerste wandelaars stonden al in de zaal. Om 9u30 kwam de bus toe uit Diepenbeek. 'Wandelclub De Schoverik' had onze organisatie op hun programma gezet en waren met 78 stappers aanwezig. Ook onze burens de 'Houtheimstappers – 86', de Singelwandelaars – 27, de Cracks Wolvertem - 51, de Vreugdestappers Huldenberg – 35, de Ijssetrippers – 44 waren talrijk aanwezig.

Alles verliep zeer vlot. We hebben ook van verschillende clubs een dikke proficiat gekregen over de mooi nieuwe parcours.

Kortom samen gevat: Is vooral de organisatie. Een groep mensen moet zich jaar na jaar inzetten om alles te organiseren vooraf, maar ook moeten eerst heel wat afspraken worden gemaakt tijdens een werkvergadering. Dat alles perfect zal verlopen kan bijna niet. Door plaatselijke omstandigheden moet je soms wijzigingen doorvoeren. Is alles goed, dan krijgt de Voorzitter een pluim op zijn hoed. Is er iets fout, dan is er voor sommigen maar één schuldige: de Voorzitter. Een raad die we hebben meegekregen: koop voor William een hoed om al die pluimen op te steken. Maar koop er dan meerdere voor al die andere helpers achter de schermen.

Daarom zeggen we aan alle mensen van de organisatie, aan alle helpers en PV wandelaars, aan deze fantastische groep: BEDANKT !! BEDANKT !!





Het medewerkers etentje op 16/09 mogen we ook niet vergeten

Na hard werken komt ontspanning.

Met meer dan 42 medewerkers trokken we voor ons 'medewerkers-etentje' naar restaurant 'Het Cuyperke' te Zaventem. We werden er getraceerd op een lekker voorgerecht, daarna Mechelse koekoek en als dessert, een dame blanche.



***Na deze laatste 'Nieuwsbrief' voor 2023
wensen wij alle Parkvrienden een goed
eindejaar en een GEZOND nieuw begin in
2024***



